

Stopplaats 4

Zo dat was nogal wat hé! Hinkelen was zeker een pak vermoeiender dan gewoon stappen, en het schoot ook al heel wat minder op dan bij de anderen.

In het volgende gebied waar ik je mee naartoe neem, Israël – Palestina, moeten de Palestijnse inwoners ook hinkelen. Niet echt natuurlijk, maar het wordt hun wél heel wat moeilijker gemaakt dan de Israëliëse inwoners van het gebied.

Door deze situatie worden er ook heel wat kinderrechten aan de laars gelapt. Dat zijn rechten die ieder kind op aarde zou moeten hebben! Hieronder zie je zes kinderrechten en zes foto's uit Palestina. Kan jij elke foto verbinden met het kinderrecht waar het om gaat?

**Recht op gezonde voeding,
water, kleding en onderdak**

**Recht op onderwijs en
informatie**

Recht op medische zorg

**Recht om bij de eigen
familie te zijn**

**Recht op veiligheid en
bescherming**

Recht op spel en vrije tijd



Psst! Ouder of begeleider: vertel je graag wat meer over de kinderrechten en hoe die in Israël-Palestina worden geschonden? Achteraan deze bundel vind je een bladzijde terug met extra informatie.

Broederlijk Delen probeert verandering te brengen in het leven van de Palestijnse kinderen! Zo steunen ze onder andere 'Theater Day Productions', een leuke organisatie die kinderen in de Gazastrook wil helpen om op het podium hun problemen en hun angsten te tonen. Door toneel te spelen leren de kinderen ook dat je ruzie ook kan oplossen zonder geweld.



Mooi hé!

Spelen jullie ook graag toneel?

Of kijken jullie graag toneel?

Wat vinden jullie leuk aan toneel?

En nu op naar de volgende stopplaats! Wie vindt het figuurtje het eerst?!