

## Stopplaats 9

Het is jullie gelukt, jullie hebben ook de laatste stopplaats gevonden!

Ik heb jullie de vorige keer verteld over mijn vriend Louis. Ik heb nog een verhaal over hem!

Op een dag komt Louis met twee volle zakken uit de winkel. Hij heeft weeral de nieuwste snufjes gekocht. Hij loopt tegen Michiel. Louis en Michiel kennen elkaar nog van vroeg in de kleuterklas. Ze geraken aan de praat.

Michiel blijkt het moeilijk te hebben om elke maand toe te komen met zijn geld maar toch is hij heel gelukkig. De nieuwste snufjes die Louis allemaal aankoopt, zijn voor hem onbekend. Louis vindt het eerst wat raar dat Michiel zo gelukkig is. Hijzelf met al zijn nieuwe spullen is helemaal niet zo gelukkig. Hij besluit zijn nieuw aangekochte spullen aan Michiel te geven.

Het gezicht van Michiel gaat helemaal stralen. Hij geeft Louis een dikke knuffel. En Louis dan? Wel die had er een heel goede vriend bij!

Wat is de reactie van Louis als hij hoort dat Michiel niet elke maand genoeg centjes heeft om alles te betalen?

Wanneer was Louis het meest gelukkig, voor of nadat hij zijn spullen afgeeft?

Hoe komt het dat Louis plots zo blij is?

-----

Af en toe is het goed om eens na te denken over hoe veel we al hebben in het leven. Daarom is opnieuw alles verdelen soms een goed idee.

We gaan dit eens proberen met een leuk **OPDRACHTJE**:

Iedereen haalt alles uit zijn zakken (zakdoek, sleutels, telefoon, kauwgom,...).

1. Bereken eens hoeveel euro er in je broekzak zit (bijvoorbeeld een autosleutel, die is al snel €20.000 waard, een huissleutel €200.000,...)
2. Wie heeft het meeste geld en wie het minste?
3. Verdeel nu eens alles zodat iedereen evenveel heeft.
4. Was dat makkelijk of moeilijk? Hoe komt dat?

Broederlijk Delen wilt dat de rijkdom in de wereld eerlijker verdeelt wordt. Zo heeft iedereen genoeg en hoeft niemand in armoede te leven. Geen slecht idee, toch?



En zo zijn we op het einde van onze zoektocht beland!

Heb je me overal gevonden? En heb je op elke stopplaats goed de letters opgeschreven?

Dan kan je hieronder het woord lezen dat we zochten.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

## BIJLAGE. Zes kinderrechten die in Israël-Palestina worden geschonden

### **Recht op onderwijs en informatie**

Jammer genoeg kunnen Palestijnse kinderen vaak niet naar school gaan, omdat het niet veilig is. Palestina wordt soms aangevallen door hun buurland Israël, en er lopen Israëlische soldaten in de straten rond. Bovendien zijn de wegen vaak afgesloten dus geraken ze niet op school. Soms worden scholen vernield door bommen, en durven de onderwijzers niet meer lesgeven omdat ze bedreigd worden door de soldaten.

In Palestina zijn er te weinig dokters, en door de Israëlische blokkade zijn er te weinig geneesmiddelen, te weinig ziekenwagens en te weinig ziekenhuizen. Vaak geraak je niet - of niet op tijd - in een ziekenhuis. Als er dan wel een ziekenhuis is, dan kan het vaak niet goed werken omdat er geen elektriciteit is.

### **Recht op medische zorg**

### **Recht op gezonde voeding, water, kleding en onderdak**

In Palestina is het niet gemakkelijk om een lekkere maaltijd te koken: omdat er veel landbouwgrond afgenomen is en de boeren te weinig mest hebben door de Israëlische blokkade zijn er in Palestina veel te weinig groenten, fruit en vlees. Water is ook erg duur, en is vaak vervuild. Hierdoor hebben maar 1 op de 10 gezinnen in Palestina drinkbaar water.

Vaak hebben kinderen geen tijd om te spelen omdat ze hard moeten werken om geld te verdienen. Dat werk is heel zwaar! Ze krijgen gevaarlijk werk, ze moeten zwaar tillen, of ze moeten pesticiden spuiten zonder de juiste beschermingsmiddelen. Toch doen ze dit werk omdat hun ouders het weinige geld dat ze verdienen nodig hebben.

### **Recht op spel en vrije tijd**

### **Recht om bij de eigen familie te zijn**

Tussen Israël en de Palestijnse Gebieden staat een hele grote muur. Dus als Palestijnse families aan de verschillende kant van die muur wonen, dan wordt het heel moeilijk om elkaar te bezoeken. Soms worden de mensen niet doorgelaten, en kan men elkaar lang niet terugzien.

Elk jaar worden er ongeveer 600 Palestijnse kinderen uit de Westelijke Jordaanoever gearresteerd door Israëlische soldaten, soms geblinddoekt en geboeid. Ze worden vaak zonder eerlijke processen lang vastgehouden in Israëlische gevangenissen, en vaak kan of mag hun familie niet op bezoek komen.

Vele Palestijnse jongeren proberen naar veiligere landen te vluchten, ook richting Europa.

### **Recht op veiligheid en bescherming**