

## **De herders zien een engel aan de sterrenhemel**

Er waren in de buurt van de stal ook herders met hun schapen. Ze moesten goed opletten dat er geen schapen wegliepen.

Opeens stond er een engel naast de kudde. De herders schrokken. Ze hadden nog nooit een engel gezien. Maar de engel zei: 'Jullie hoeven niet bang te zijn. Ik kom iets moois vertellen. Er is vannacht een kindje geboren. Nu lijkt dat natuurlijk niet zo bijzonder, maar dít kind is door God beloofd. Iedereen heeft heel lang op hem gewacht. Als hij ouder is, zal hij de mensen helpen en vrede brengen. Hij zal hun leren wat ware vriendschap en liefde is.'

Het was een donkere nacht. Opeens verschenen er ontelbaar veel sterren aan de hemel en de herders hoorden een groot koor van engelen. Ze zongen om God te bedanken voor het kindje Jezus dat die nacht geboren was. De herders keken hun ogen uit. Zoiets hadden ze nog nooit gezien.

'In de verte staat een stal. Ga daar eens kijken,' zei de engel. De herders lieten hun schapen in de steek en gingen meteen op weg.

Jozef en Maria zaten met hun kind in de stal. Plotseling hoorden ze stemmen dichterbij komen. Even later ging de deur open. Een paar herders keken nieuwsgierig naar binnen. Toen ze Jezus in de kribbe zagen, liepen ze naar hem toe.

'Dus tóch', mompelden ze. 'Er is een kind geboren. Zou dit dan het kind zijn waarover de engelen zongen?' De herders werden helemaal blij van die gedachte. Ze keken nog een tijdje. Toen namen ze afscheid. Ze moesten snel terug naar hun schapen.

En toen de herders vertrokken, verscheen er recht boven de stal een grote, heldere ster.