

Taizé Kerstmis (lezingen Kerstnacht) B-cyclus; VOLGBLAD

Intrede:

“Christe, lux mundi zingen we in het Nederlands”

30 Christe, lux mundi

Chri - ste, lux mun - di, qui se - qui - tur... te ha - be - bit lu - men vi - tae, lu - men vi - tae.
Licht van de we - rel,d,wie U volgt op uw weg, die heeft het licht van le - ven, le - vens-licht.

Welkomstwoord:

Gebed om ontferming:

Kyrie 1

Ky - ri - e, Ky - ri - e e - le - i - son. Ky - ri - e,
Ky - ri - e e - le - i - son.

Vertaling:
Ontferm U over ons Heer.

Gezongen acclamaties:

- Voor ons geloof dat niet altijd even sterk was, bidden wij U o Heer
- Omdat wij niet altijd bodes van vrede zijn geweest, bidden wij U o Heer
- Om het licht dat we niet altijd hebben doen schijnen, bidden wij U o Heer

Gebed om Gods Liefde

Dieu ne peut que donner son amour, no - tre Dieu est ten - dres - se!
O (Dieu est ten - dres - se) Dieu est ten - dres - se.
O (Dieu qui par - don - ne) Dieu qui par - don - ne.

Vertaling:
God kan alleen zijn Liefde geven;
Onze God is tederheid, een God die vergeeft

Eerste lezing: Jesaja 9, 1-3.5-6

Lied: La ténèbre

La té - nè - bre n'est point té - nè - bre de - vant toi: la
nuit com - me le jour est lu - miè - re. La té -

Voorbede

Jubilate, Alleluia

Two systems of musical notation for voice and piano. The first system has a tempo marking of quarter note = 108. The lyrics are: O Ju-bi-la-te De-o om-nis ter-ral. The second system has the lyrics: O Al-le-lu-ia, al-le-lu-ia.

Vertaling:
Jubelt voor God heel de wereld; Alleluia, Alleluia!

Gebed om vrede

41 Dona la pace

Two systems of musical notation for voice and piano. The lyrics are: Do-na la pa-ce Si-gno-re a chi con-fi-da in te. Do-na, Geef ons de vre-de, o He-re, aan wie ver-trou-wen op U. Geef ons, do-na la pa-ce Si-gno-re, do-na la pa-ce. geef ons de vre-de, o He-re, geef ons de vre-de.

Gebed om zegen van de Geest

Lied: Rendez grâce au Seigneur

98 Rendez grâce au Seigneur

Three systems of musical notation for voice and piano. The lyrics are: Al-lé-lu-ia, al-lé-lu-ia, al-lé-lu-ia. 1. Ren-dez grâ-ce au Sei-gneur, car il est bon, é-ter-nel est son a-mour, al-lé-lu-ia! 2. Ren-dez grâ-ce à Jé-sus Res-sus-ci-té, é-ter-nel est son a-mour, al-lé-lu-ia! 3. Ren-dez grâ-ce à l'Es-prit Cré-a-teur, é-ter-nel est son a-mour, al-lé-lu-ia!

Prijs de Heer want Hij is goed,
eeuwig is zijn liefde, alleluja.
Prijs Jezus Christus, de Opgestane,
eeuwig is zijn liefde, alleluja.
Prijs de schepper Geest,
eeuwig is zijn liefde, alleluja.

Woorden van dank

Zegen

De Heer schenke ons Zijn zegen
Hij beware ons voor onheil
En geleide ons tot nieuw en eeuwig leven (+)
Amen

Gaan we dan allen heen met de kerstvreugde van het Kind!
Wij danken God