



Op verhaal komen bij Maria aan de vertelkapel

Wandeltocht(en) langs kapelletjes in en rond

Hoogstraten (5,5 km = 1,8 km + 3,7 km)

Een **vertelkapel** is een kapel waar je een plakkaat vindt met de bovenstaande afbeelding. Bij het scannen van de QR-code met je smartphone kan je een eigentijdse vertelling met een knipoog naar Maria beluisteren. Zo kan je tijdens deze tocht aan verschillende vertelkapellen pauzeren.

Vanouds zijn kleine en grotere Mariakapellen een vertrouwde plek waar mensen halthouden. Alleen of samen. Om even stil te staan of te gaan zitten, om een kaarsje te branden, om te bidden.

Ook vandaag bieden deze kapellen een plek voor ontmoeting en verbinding: voor ontmoeting en verbinding met God, voor ontmoeting en verbinding met elkaar. Een plek

Ferm



PASTORALE EENHEID
SINT-FRANCISCUS

*een
plek
voor
jou*

Deze wandeltocht vertrekt aan het Begijnhof in Hoogstraten. De tocht volgt grotendeels het wandelknooppuntennetwerk. Bij 3 kapelletjes vind je een plakkaat van de vertelkapel met QR-code waarachter een hedendaags verhaal zit.

Je kan er voor kiezen om deze route gedeeltelijk of in twee keer te doen. Halverwege passeer je terug aan het startpunt, knooppunt 84. Deel 1 van de tocht is 1,8 km, deel 2 van de tocht is 3,7 km, dus samen komt dit neer op een leuke wandeling van 5,5 km.

- We starten aan knooppunt 84. Dit bevindt zich aan de ingang van het Begijnhof op de Vrijheid. We wandelen richting knooppunt 82. Onderweg hiernaartoe passeren we de Mariagrot in het begijnhof. Hier vinden we het plakkaat terug met een eerste luisterverhaal. Maak gebruik van de zitbanken om even op verhaal te komen.

We vervolgen onze weg naar knooppunt 82. Vanaf daar gaan we naar knooppunt 85. Bij knooppunt 85 vinden we opnieuw een kapelletje. Hier kan je het tweede verhaal beluisteren. Neem ook hier even rust nemen om te luisteren.

- We wandelen verder naar knooppunt 86. We slaan aan knooppunt 86 naar rechts de Vrijheid in richting knooppunt 84. Wees voorzichtig als je de Gelmelstraat oversteekt. We wandelen terug tot aan het startpunt: knooppunt 84. Als je de tocht wil opsplitsen start hier deel 2 van de tocht.
- We wandelen nu naar knooppunt 81. Nadien gaan we verder naar knooppunt 49. Daarna gaan we richting knooppunt 47. Opgelet, we gaan niet tot aan knooppunt 47 wandelen. We houden halt bij de kapel Onze-Lieve-Vrouw van den Akker. Wandel even rond de kapel en vind daar de derde en laatste plakkaat van de vertelkapel terug. Op een rustbank kan je het derde luisterverhaal beluisteren.
- We keren terug op onze stappen naar knooppunt 49. We vervolgen onze weg naar knooppunt 50, via knooppunt 81 om terug aan te komen bij knooppunt 84, ons startpunt.
- Bedankt voor uw deelname!

