



Op verhaal komen bij Maria aan de vertelkapel

Wandeltocht langs kapelletjes in Sint-Jozef (8,2 km)

Een **vertelkapel** is een kapel waar je een plakkaat vindt met de bovenstaande afbeelding. Bij het scannen van de QR-code met je smartphone kan je een eigentijdse vertelling met een knipoog naar Maria beluisteren. Zo kan je tijdens deze tocht aan verschillende vertelkapellen pauzeren.

Vanouds zijn kleine en grotere Mariakapellen een vertrouwde plek waar mensen halthouden. Alleen of samen. Om even stil te staan of te gaan zitten, om een kaarsje te branden, om te bidden.

Ook vandaag bieden deze kapellen een plek voor ontmoeting en verbinding: voor ontmoeting en verbinding met God, voor ontmoeting en verbinding met elkaar. Een plek voor Maria en jou.

Ferm



PASTORALE EENHEID
SINT-FRANCISCUS

een
plek
voor
jou

Tijdens deze tocht passeren we 7 kapelletjes. Aan drie van deze kapelletjes zal je een plakkaat van de vertelkapel aantreffen.

1. De tocht start aan de Kuiperij bij de kerk. Als we naar de ingang van de Kuiperij gaan, zien we, voor dat we rechts naar de ingang draaien, links voor ons in de hoek een Mariabeeldje.
2. We keren terug naar de kerk en gaan we via de Meir naar de vaart. We nemen de voetgangers/fietsersbrug over de vaart en gaan naar links de Zuiderdijk op. We nemen de eerste straat rechts de Kievitsheide. We volgen de Kievitsheide en nemen de eerste straat rechts, het Gemeentebos. Deze weg blijven we volgen en kort voor we de Vlimmersebaan bereiken komen we aan de tweede kapel. Hier beluisteren we een eerste vertelling via QR-code.
3. We lopen verder naar de Vlimmersebaan, gaan heel even naar rechts, steken dan de weg over en vervolgen de Gansheideweg tot aan brug 7. We steken de vaart opnieuw over en lopen de Looiweg af tot aan de eerste straat rechts, De Parre. Langs deze weg treffen we twee kapelletjes aan. Bij één van deze kapelletjes kunnen we opnieuw een vertelling beluisteren. Ter hoogte van nr. 10 vinden we een kapelletje tegen de muur van een boerderij.
4. We wandelen verder naar Stevennekens. Aan het kruispunt lopen we naar rechts en nemen dan de eerste straat links, de Oude Goorstraat. Op het einde van de Oude Goorstraat

slaan we naar linksaf de Hoge Heideweg in en komen vrij snel op onze rechterzijde het vijfde kapelletje tegen.

5. We vervolgen onze weg en nemen de eerste straat rechts, de Zwartvenstraat. Op het einde van deze straat komen we in de Eikendreef. We gaan hier naar rechts. Op het kruispunt met de Scherpengeertstraat en de Eikendreef vinden we het zesde kapelletje en een plakkaat van de vertelkapel. Hier beluisteren we op de bank een derde vertelling.
6. We gaan verder via de Scherpengeertstraat. We slaan de eerste straat rechts af, de Hoogstraat in. Net voorbij het kruispunt met de Pastoor Lambrechtsstraat (aan de linkerzijde) gaan we rechts het Bikkelpaadje in en komen zo in de Heuvelweg. We gaan de eerste straat links in, de Dellenweg, waar we op onze linkerzijde het volgende kapelletje passeren.
7. We lopen door naar het kruispunt en slaan links de Sparrenweg in. Dan nemen we links de Uitbreidingsstraat, daarna rechts de Essenweg tot aan de Kerkdreef. Aan het kruispunt zien we links opnieuw de kerk liggen, het eindpunt van onze tocht.

Bedankt voor uw deelname!

