

## DE ZONDAGSKERK EN –LITURGIE IN DE PASTORALE EENHEID

Eén hoofdstuk van de beleidstekst rond de pastorale eenheid in het bisdom Antwerpen is gewijd aan de zondagsviering. Het blijft immers ook in de toekomst belangrijk dat een geloofsgemeenschap (op zondag) liturgie viert.

In zijn visietekst voor de komende jaren schrijft onze bisschop, Johan Bonny, het volgende: "De zondagsrust en de zondagse eucharistie behoren tot de oudste en eigenste kern van het christelijke leven. De eucharistieviering op zondag is niet zomaar één van onze gebedsvormen. Ze is het middelpunt van het kerkelijke leven. Alle andere gebedsvormen draaien in een baan rond de eucharistie, zoals planeten rond de zon. Iedere gelovige moet op zondag kunnen deelnemen aan een eucharistieviering op redelijke afstand, hetzij in de eigen parochiekerk hetzij in de zondagskerk van de omgeving. Door samen te werken en hun krachten te bundelen, kunnen christenen van verschillende plaatsen de eucharistie beter tot haar recht laten komen en bouwen aan een gemeenschap met toekomst. Waar de eucharistie niet haalbaar is, kan in de eigen parochiekerk (of woonzorgcentrum e.a.) een gebedsdienst plaatsvinden, al of niet met uitreiking van de communie."

In dit licht willen wij ook in onze federatie en toekomstige pastorale eenheid opteren voor de zondagskerk.

Omwille van de eigen geografie (een afstand van ongeveer 30 kilometer tussen Sint-Jozef en Meersel-Dreef) kiezen we ervoor om te groeien naar twee kerken waar wekelijks eucharistie wordt gevierd op zondag:

- De Sint-Katharinakerk van Hoogstraten wordt de zondagskerk.
- Meersel-Dreef blijft behouden als bedevaartskerk. Hiervoor rekenen we ook in de toekomst op de ondersteuning van de Kapucijnen, die zich eveneens mee inschakelen in het geheel van de pastorale eenheid.

In de andere kerken/kapellen is er nog minstens één keer per maand een eucharistieviering, dit volgens een vast bepaald schema. Tijdens de eucharistie kunnen ter plaatse de overledenen van de voorbije maand(en) worden herdacht.

Ook in/met de woon- en zorgcentra, gevangenissen en scholen blijven we regelmatig (eucharistie) vieren. Deze vieringen hoeven echter niet op zondag plaats te vinden.

Het gegeven van de zondagskerk en (de uren van) de vieringen wordt telkens opnieuw bekeken en aangepast in functie van het kerkenplan (welke kerken er open blijven voor de eredienst) alsook de beschikbare priesters en andere voorgangers. De realisatie hiervan zien we niet van vandaag op morgen. We **kiezen hierbij heel uitdrukkelijk voor de geleidelijke groei.**

Onze bisschop geeft in zijn visietekst duidelijk aan dat de gebedsdienst op zondag niet los staat van de eucharistie. Van de voorgangers in woord- en communiediensten wordt verwacht dat zij regelmatig deelnemen aan de eucharistieviering. Ze mag ook voor hen een voedingsbron zijn voor het geloofsleven.

Wij willen blijven investeren in verschillende vormen van liturgie om daardoor verschillende mensen aan te spreken. Hierbij denken we o.a. aan 'Vierdezondag', gregoriaanse vieringen, kinder- en gezinsvieringen, ....

We zien dit als een positieve keuze. Het feit dat we op meerdere plaatsen blijven vieren, getuigt van de waardering voor de verschillende geloofskernen. Daarnaast willen we ook het gemeenschapsgevoel versterken door regelmatig met de gehele pastorale eenheid samen te vieren.

7 oktober 2015