

Stopplaats 1

Hoera je hebt me gevonden! Op deze eerste stopplaats stel ik jullie graag voor aan mijn vriend Christoffer. Hieronder vind je zijn verhaal.



Mbote!
Hallo!

Ik heet Christoffer. Ik ben 6 jaar. Ik heb een broer en twee zussen. Ik woon in de Democratische Republiek Congo. Een lange naam. Je mag hem ook afkorten tot Congo.

Kijk maar even op de kaart waar het juist ligt. Weet je ook hoe het werelddeel heet?



R K A A I F

Congo is een mooi land. We hebben heel veel bossen en ook veel dieren. Als jullie tot hier zouden vliegen heb je ongeveer 8 uur nodig. Maar als wij hier naar de hoofdstad gaan (120 km ver) dan hebben we ook een hele dag nodig met de auto.

Willen jullie nog meer weten over mijn land? Probeer dan de tekstballonnen hieronder te verbinden met de juiste foto.

Welk dier uit Congo is bedreigd?

Tropisch klimaat
Altijd vochtig en warm
Gemiddeld 25°

2021		
Januari	Februari	Maart
1-10	1-10	1-10
11-20	11-20	11-20
21-31	21-31	21-31
April	Mai	Juni
1-10	1-10	1-10
11-20	11-20	11-20
21-31	21-31	21-31
Juli	Augustus	September
1-10	1-10	1-10
11-20	11-20	11-20
21-31	21-31	21-31
Oktober	November	December
1-10	1-10	1-10
11-20	11-20	11-20
21-31	21-31	21-31

In welke taal krijgen wij les? Het is de officiële taal.



Hoe dragen wij onze bidons als we water halen?



Bij het zingen en het vertellen gebruiken we een speciale trom.



Wanneer begint bij ons de lente?

In de stad leven de mensen een beetje zoals bij jullie. Maar ik woon op het platteland. Daar is het leven van kinderen wel een beetje anders. Kijk maar eens naar mijn dag.

Ik sta om 5.15u op, was me, poets mijn tanden en trek een uniform aan.

Als ontbijt eet ik meestal fufu (maniokpap).

Om 5.30u vertrek ik te voet naar school.

Om 7u begint de school. We zingen eerst een lied op het schoolplein.

We hebben rekenen en Frans.

Om 12u stoppen de lessen.

Wij zitten met 69 kinderen in mijn klas.

Na school doe ik klusjes: water halen aan de put, het erf vegen. Boodschappen doen we op de markt.

Spelen doen we met dozen of oude wielen. Voetballen doe ik ook graag.

Ik luister ook graag naar verhalen. Er is altijd muziek bij.

Wij leven altijd buiten. Enkel slapen doen we binnen in ons huisje.

Iedereen in Congo houdt volgens mij van beignets.

Ik wil later piloot worden of boer.



Wat is bij jullie anders? Zouden jullie willen ruilen met mij? Waarom (niet)?

Ga maar gauw op zoek naar de volgende stopplaats! Dan vertel ik jullie nog meer over mijn land.